

## Bilag 2.

# Dagbog

Kære dagbog. Jeg hedder Nikolaj og er 12. I dag har været en mærkelig dag, da jeg var kommet hjem fra købmanden var min far helt underlig. Det var noget med noget religion. Vi er Kristne i min familien, men på den sidste har det overtaget min far. Han er besat af gud som om han ikke havde andet. Samtidige er min mor optaget af ligestilling, kvinderne er meget undertrykt i denne tid, de skal bare føde børn har min mor fortalt mig. Min mor var på et tidspunkt også meget ked af det fordi næste alle hendes børn døde undtaget mig og min søster Marry. 6 børn døde inden de overhovedet kunne gå. Men altså jeg overlevet og det gjorde min søster også. Vores kongen Frederik den. 7 far havde skizofreni. Vores konge er en meget livlig mand og kan godt lide at drikke og fortælle røverhistorier har jeg hørt. Grundloven er også kommet og enevælden er blevet nedlagt, den kom d. 5 juni. 158 mænd blev samlet og de skulle skrive den. Jeg har hørt fra købmanden at vores enevælden blev nedlagt fordi der kom revolution i Frankrig, og kongefamilien blev trukket ud fra deres slotte og blev halshugget foran alle menneskerne. Da vores kongen hørte det blev han bange før at det også ville ske med hans familie, så han afskaffede enevælden og besluttede at skive grundloven. Husk nu at alt hvad jeg skriver ned, har jeg hørt fra den købmand, jeg har været henne og købe ind for min mor. Efter købmanden var jeg henne ved min mors rigtig gode veninden Ingeborg som ejer en lille kiosk. Hver gang jeg besøger hende for jeg et lille stykke fransk nougat, så jeg besøger hende ret tit. Jeg arbejder i en smed fra 8 om morgenen til 4 om eftermiddagen. Jeg kan ikke særlig godt lide mit arbejde men min familie skal jo have mad og min chef er faktisk ret sød i forhold til andre af mine venner. Efter arbejde mødes jeg med min store søster Marry ved købmanden, der køber vi ind og bagefter gå vi hjem til mor og far. Min far hedder John og min mor hedder Elizabeth. Min mor er hjemmegående og min far arbejder på en fabrik. Min søster arbejder ved en bager hun står og sælger. Når mig og min søster kommer hjem går vi i gang med at rydde op i vores lejlighed. Den er ikke særlig stor. Mine forældre har deres eget soveværelse men mig og Marry deler værelse. Vi har også et lille køkken, en lille stue, toilet er nede i gården. Normalt for vi grød og kartofler og det gjorde vi også i dag. Når vi spiser snakker vi meget og vi er alle glade. Mange af mine venners fædre slog deres mødre, det gør min far også men det er kun når han er fuld og det er han sjældent. Vi prøver at gøre det så varmt som overhovedet muligt i vores hjem, fordi vi ville helst ikke blive syge for når man bliver syg er der stor chance for at man måske kan dø bare af en forkølelse. Jeg bor i København som ikke er en speciel stor by, vi bor midt inden i København. Nu skal jeg sove.

## Bilag 3.

### Luder, lommetyve og lirekassemand

I de fattige områder tjente de prostituerede 66 øre. pr. knald og i de mere rige områder tjente de 100 kr. om dagen. Tjenestepigerne tjente kun 6 kr. om måneden og de boede på et loftrum uden varme så vandet frøs oppe hos dem.

Tjenestepigerne blev voldtaget banket og misbrugt.

Tjenestepigerne fik anbefalinger af husets ejere og hvis hun nu havde klaget kunne manden så skrive i den der bog at hun bare havde været helt uduelig og slet ikke til at arbejde med.

Tjenestepigerne måtte ikke bruge hoveddøren de skulle bruge bagtrappen til at komme ud med.

Hunden boede tit 10 gange bedre end tjenestepigen. Hunden havde varme tæpper og en fin kurv som stod inde i en af de fine rum, og tjenestepigen havde en slidt seng oppe på loftrummet.

Tit fik tjenestepigerne heller ikke særlig meget at spise og hvis de så gjorde så skulle de så spise det ude i køkkenet i forhold til at hunden fik mad fra bordet og spiste inde i spisestuen.

Når Kvinderne blev voldtaget kunne de blive gravide og når de så havde født barnet måtte de nød til at dræbe dem, og hvis politiet fandt ud af det, kom kvinderne så i kvindefængslet.

## **Bilag 4.**

### Ludere, lommetyve og lirekassemand

- Der var en ved navn Marie Kristensen der var meget vigtig. Hun var med til at gøre livet bedre som tynede/tjenestepige.
- Tjenestepiger fik alt for lav løn. De tjente op til 6 kr. om måneden det vil svare til ca. 150 kr. i dag. Det var ca. 12 pakker margarine de kunne få for det. (lige nok til de kunne overleve)
- Marie Kristensen var født i fattigt hus, det blev skyllet væk af en stor storm, så hun kom til at bo i et fattigt hus sammen med en anden fattig familie.
- Marie blev tjenestepige efter hendes konfirmation.
- Marie blev tilbudt at blive lærerinde fordi hun var så klog.
- Prostitution var nødvendigt var tit nødvendig hvis man ville overleve.
- Hunde levede 10 gange bedre end tjenestepiger.